

## Twee cruciale jaren... door andere ogen

Deze actuele historische roman speelt zich af tijdens de Tweede Nederlands-Engelse oorlog



Wat een parallellen tussen de 17<sup>de</sup> eeuw en vandaag!

Wie de politiek dit jaar gevolgd heeft zal in deze tweedelige historische roman veel herkennen. In *Het vuur van de vreemdeling* spelen thema's als vluchtelingen, oorlog, kolonisatie, slavernij, vreemdelingenhaat, vriendschap en seksualiteit een hoofdrol.

In de jaren 1666 en 1667 wordt een nieuwe wereldorde gesmeed die honderden jaren blijft bestaan. De lezer kruipt in de huid van gewone burgers. Een loods van Terschelling (die noodgedwongen plateelbakker wordt in Harlingen), een matroos onder Michiel de Ruyter en een Londense koopmanszoon nemen je mee in hun oorlog. Deze drie hoofdpersonen lijken misschien klein in het oog van de wereldgeschiedenis, maar gaandeweg blijkt hun rol cruciaal...

***Het vuur van de vreemdeling* is een spannende historische roman, die nu eens niet door het oog van machthebbers verteld wordt. De aangesneden onderwerpen maken dit werk zeer actueel, en de rol van gewone burgers wordt pijnlijk duidelijk. De lezer groeit mee met drie personen die strijdige belangen hebben en voelt daardoor de dilemma's. Impliciet wordt zo de vraag opgeworpen: wat zou jij doen?**

Daarbij wordt Nederlands gezichtsbepalendste ambacht uitgelicht. Delfts en Fries blauw blijken een aangrijpende oorsprong te hebben, die alles te maken heeft met vluchtelingen.

Deel 1 kreeg zeer goede recensies en onlangs een lovend artikel in het prestigieuze blad *Scheepshistorie*.

***Het vuur van de vreemdeling* is een actueel cadeau voor de naderende feestdagen!**

## Boekgegevens

**Titel: Het vuur van de vreemdeling**

**Auteur: Mirjam Molenaar**

**Uitgeverij: Boekscout**

### **Deel 1: 1666**

Verschijningsdatum: 16 juni 2023

300 pagina's

ISBN: 9789464686722

Uitvoering: paperback

Verkoopprijs: €23,50

### **Deel 2: 1667**

Verschijningsdatum: 24 november 2023

317 pagina's

ISBN: 9789464896664

Uitvoering: paperback

Verkoopprijs: €23,99

## Contact

Heeft u vragen neem dan gerust contact op met:

Auteur: Mirjam Molenaar, e-mail: [mirjammolenaarschrijft@gmail.com](mailto:mirjammolenaarschrijft@gmail.com),

website: [www.mirjammolenaar.nl](http://www.mirjammolenaar.nl). Telefoon: 06 - 5471 5475.

Uitgever: Erwin de Haan, tel. 035 - 603 79 37, e-mail: [marketing@boekscout.nl](mailto:marketing@boekscout.nl)

Onheilsprofeten voorspellen dat 1666 het duivelsjaar wordt, en voor Sytze, Thomas en Hidde is dat ook zo. De oorlog tussen Engeland en de Republiek zet hun vriendschap op scherp. Sytze, de zoon van een Terschellingse loods, ziet zijn volledige toekomst weggevaagd worden door een rampzalige aanval van Engeland. Als vluchteling belandt hij in Friesland. Zijn jeugdvriend Thomas is de zoon van een Engelse koopman. Het internationale contact tussen de twee families dateert al van lang voor de oorlog. Sytzes buurjongen Hidde tekent noodgedwongen als matroos voor de oorlogsvloot onder Michiel de Ruyter, en vecht tegen Engeland. Wat betekent de oorlog voor de vriendschappen? Hoe zit het met seksualiteit? En wat is het geheim van het astrolabium, dat Sytze van zijn stervende vader krijgt?



*Het Vuur van de Vreemdeling is Molenars debuutroman, die in twee delen uitgegeven wordt. Ze begon haar carrière als keramist, en werkte ruim twintig jaar in het voortgezet onderwijs. Gedreven door een fascinatie voor zowel jonge mensen en identiteitsontwikkeling als voor oude ambachten, beschrijft ze in dit boek niet alleen de tweede Nederlands-Engelse oorlog, maar ook de identiteitsstrijd van de drie jongens, en de harde wereld van grond en klei bij de Harlinger plateelbakkers.*

*Fries blauw was een belangrijk exportproduct, maar de jongens die het maakten stonden letterlijk met hun blote voeten in de aarde. In deze roman hebben, behalve drie jonge mannen, een paar sterke vrouwen uiteindelijk een doorslaggevende rol.*

boek-scout



9 789464 896664



De vernietigende aanval op het Vlie (1666) roept wraakgevoelens op. Als pacifist probeert Sytze zich aan deze sentimenten te onttrekken, maar wordt tegen wil en dank de spil tussen zijn vrienden Thomas en Hidde, die elkaar naar het leven staan. Hidde legt via de Engelse Thomas de hand op een zeer nuttige informant. Thomas ziet zich genoodzaakt de wapens op te pakken. Lukt het de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden om Engeland op de knieën te dwingen? Worden Chatham en Harwich vernietigd? Wie zit er achter de grote brand van Londen? Wat zijn de gevolgen van de oorlog voor de vriendschappen van Sytze, Thomas en Hidde? En... welk familiegeheim ontrafelt Sytze op zijn zoektocht naar de herkomst van het astrolabium?



*Het Vuur van de Vreemdeling is Molenars debuutroman, die in twee delen uitgegeven wordt. Ze begon haar carrière als keramist, en werkte ruim twintig jaar in het voortgezet onderwijs. Gedreven door een fascinatie voor zowel jonge mensen en identiteitsontwikkeling als voor oude ambachten, beschrijft ze in dit boek niet alleen de ontknoping van de Tweede Nederlands-Engelse oorlog, maar ook de identiteitsstrijd van de drie jongens, de wereld van grond en klei bij de plateelbakkers en de rol die vluchtelingen hierin spelen. Delfts en Fries blauw blijken een aangrijpende oorsprong te hebben. In deze roman hebben, behalve drie jonge mannen,*

*een paar sterke vrouwen uiteindelijk een doorslaggevende rol.*

boek-scout



9 789464 896664

